

**Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ.
ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ;**

Δρ Κωνσταντίνος Β. Ζορμπάς
Γενικός Διευθυντής της Όρθοδόξου Άκαδημίας Κρήτης

Ή Έκκλησία δέν էχει κάποιο πολιτικό ή οίκονομικό μοντέλο, άκομη περισσότερο δέν προτείνει σχετικές τεχνικές λύσεις. Ή Κοινωνική Διδασκαλία της Έκκλησίας δέν άποτελεῖ τήν τρίτη πρόταση μεταξύ ένός φιλελεύθερου καπιταλισμοῦ καί τοῦ μαρξιστικοῦ κολεκτιβισμοῦ, ούτε μία άλλη πρόταση μεταξύ πολλῶν άλλων ριζοσπαστικῶν λύσεων ή προτάσεων. Άντιθέτως, περιλαμβάνει βασικές άρχες προβληματισμοῦ, πρότυπα κρίσης καί κατευθυντήριες γραμμές δράσης καί, ώς τέτοια, είσερχεται στό πεδίο της ήθικης θεολογίας, ὅπως αύτό ὄριζεται άπό τίς έκαστοτε θεολογικές σχολές.

Ή Κοινωνική Διδασκαλία της Έκκλησίας ἄρχισε στά τέλη τοῦ 19^{ου} αἰώνα, ἐπικεντρώνοντας τήν προσοχή της στήν κατάσταση τῶν ἐργαζομένων' μία κατάσταση πού ἀφοροῦσε τούς πολίτες μεγάλων Κρατῶν, άπό τά ὅποια ἄρχισε ή Βιομηχανική Έπανάσταση καί ἐπεκτάθηκε σέ ὀλόκληρο τόν κόσμο.

Ἄραγε σήμερα ή Έκκλησία δέν θά πρέπει νά ἐπισημάνει καί νά ύπογραμμίσει τή νέα δυναμική της **Τέταρτης Βιομηχανικῆς Έπανάστασης**, ή ὅποια μας ὀδηγεῖ σέ ἔνα νέο ἀνθρωπολογικό μοντέλο (cyber-anthropology);

Μέ βάση τήν παραπάνω προβληματική, στήν παροῦσα εἰσήγηση γίνεται μία πρώτη προσέγγιση τῶν παρακάτω σημείων της Έγκυκλίου:

- α. Τής ποιμαντικῆς ἀναγκαιότητας της ιεραποστολῆς, τοῦ ἐπανευαγγελισμοῦ καί τοῦ πνευματικοῦ ἀναβαπτισμοῦ τῶν ἀνθρώπων.
- β. Τής διατύπωσης τῶν ἀναγκαίων ἀρχῶν δεοντολογίας καί ήθικῆς γιά τήν ἀλματώδη προοδεύουσα ἐπιστημονική καί τεχνολογική ἔρευνα.
- γ. Τοῦ φαινομένου της παγκοσμιοποίησεως, τοῦ πολέμου καί τής μετακίνησης τῶν πληθυσμῶν.
- δ. Τῶν σχέσεων Έκκλησίας καί Έπιστήμης καί Έκκλησίας καί πολιτικῆς.
- ε. Τής οίκολογικῆς κρίσεως, τής πιταχείας, τής έκκοσμικεύσεως, τής μοναξιᾶς καί τοῦ ἀτομοκεντρισμοῦ στίς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων.

Ἄπεναντι σέ ὅλα αὐτά, ὁ διάλογος σήμερα εἶναι ύποχρεωτικός καί μπορεῖ νά ἐρμηνευτεῖ, ἐάν ἐνταχτεῖ στό εύρυτερο φαινόμενο της ἀποϊδιωτικοποίησης τής θρησκευτικῆς σφαίρας, τό ὅποιο παράγει τή σύγχυση τής θεσμικῆς ίδιότητας τοῦ πολίτη μέ ἐκείνης τοῦ πιστοῦ, δηλαδή τοῦ ἐνεργοῦ μέλους μίας θρησκευτικῆς κοινότητας.

Πέρα ἀπό τόν ἔπαινο πού ἔλαβε ή ΟΑΚ, πρέπει νά ἐπισημανθεῖ ὅτι τό "Ιδρυμα ἄρχισε νά ἀποκτᾶ πλέον τήν πρέπουσα αἴγλη καί νά ζητεῖται ἀπό πολλούς συμμετέχοντες ή συνεργασία. Έπομένως ή συμμετοχή καί ή παραμονή στό Συνέδριο ἥταν ἀναγκαία καί ύποχρεωτική γιά τό κύρος τοῦ Ίδρυματος.

THE ENCYCLICAL OF THE HOLY AND GREAT COUNCIL.

IS THERE A SOCIAL TEACHING OF THE ORTHODOX CHURCH?

Dr. Konstantinos B. Zormpas,
General Director of the Orthodox Academy of Crete

The Church does not have any political or economic model, it does not even propose any related technical solutions. The Social Teaching of the Church does not constitute a third proposal next to a liberal capitalism and a Marxist collectivism, nor a different proposal among numerous other radical solutions or proposals. On the contrary, it includes basic principles of reflection, models of judgement and guidelines for action and, such, enters the domain of ethical theology, as it is defined by the different Faculties of Theology.

The Social Teaching of the Church began towards the end of the 19th century, concentrating on the situation of the employees and workers; a matter that affected the citizens of big states, from which the Industrial Revolution took its starting point and spread to the whole world.

Is it, therefore, not necessary that the Church addresses and stresses the new dynamic of the **Fourth Industrial Revolution**, which leads to a new model of anthropology (cyber-anthropology)?

Based on the above considerations, in this paper there is a first approach towards the following points of the Encyclical:

- a) The pastoral need for mission, evangelization and people's spiritual rebaptism.
- b) The formulation of the necessary core values of conduct and ethics related to the rapid advances in scientific and technological research.
- c) The phenomenon of globalization, of war and of the movement of peoples.
- d) The relations between Church and Science as well as Church and Politics.
- e) The ecological crisis, poverty, secularization, loneliness and egocentrism in the relations of human beings.

Facing all the above, the dialogue is mandatory today and may be interpreted, if it is incorporated in the wider phenomenon of the deprivatization of the religious sphere, which produces the confusion of the institutional status of the citizen with the status of a faithful, i.e. the active member of a religious community.