

Όμιλία Μακαριστού Μητροπολίτου Κισιάμου και Σελίνου κυρού Ειρηναίου (Γαλανάκη) στο Συνέδριο «Χριστιανική Άνθρωπολογία και Βιοτεχνολογική πρόοδος»¹ 2002

Πρό όλιγης ώρας, στόν Έσπερινό, μεταξύ άλλων, διαβάσαμε καί τόν 103^ο Ψαλμό, τόν Ψαλμό τῆς Δημιουργίας τοῦ κόσμου, στόν ὁποῖο ὁ Ποιητής του (Βασιλιάς Δαυίδ) ὑμνεῖ τόν Δημιουργό Θεό, πού ἔκανε τόσο ὠραῖο τόν κόσμο. Τόν οὐρανὸ μὲ τὰ ἄστρα, τῆ Γῆ, τὴν ξηρὰ μὲ τὰ βουνά, τοὺς κάμπους, τὰ δάση, τὰ ζῶα καὶ τόν ἄνθρωπο. Τῆ θάλασσα μὲ τὰ ψάρια τῆς καὶ τὰ πλοῖα πού τῆ διασχίζουν.

“Ὅλα τὰ βλέπει, τὰ θαυμάζει ὁ Ποιητής καὶ ἀναφωνεῖ: «ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε· πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας».

Ὁ Ψαλμὸς αὐτός, μαζί μὲ τὸ Πρῶτο Βιβλίον τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τῆ «Γένεση», ἀποτέλεσε, ὡς γνωστόν, γιὰ πολλοὺς αἰῶνες καὶ γιὰ πολλοὺς λαοὺς καὶ τόπους μία βιβλικὴ κοσμοθεωρία ἐρμηνείας τοῦ κόσμου καὶ ἔδινε καὶ ἀπαντήσεις σὲ πολλὰ ἐρωτήματα τοῦ ἀνθρώπου.

Ἀργότερα, μὲ τὴν πρόοδο τῆς Ἐπιστήμης, ὁ ἄνθρωπος ζήτησε νὰ δώσει μία ἐπιστημονικὴ ἐρμηνεία τῆς γέννησης τοῦ κόσμου καὶ ἔκανε διάφορες ὑποθέσεις καὶ θεωρίες, οἱ ὁποῖες ἀκόμη συζητοῦνται καὶ συμπληρώνονται.

Στὴν ἐποχὴ μας, μὲ τὴν ἀνάπτυξη τῆς Ἐπιστημονικῆς Τεχνολογίας, ὁ ἄνθρωπος φαίνεται νὰ ὑπεισέρχεται βαθύτερα στὰ μυστικὰ τοῦ κόσμου πού ἔπλασε ὁ Θεός, νὰ γίνεται καὶ ὁ ἴδιος δημιουργὸς σὲ πολλὰ πράγματα, πού ἀγγίζουν τῆ Θεῖα Δημιουργία, ἀλλὰ καὶ νὰ ἀπειλοῦν τῆ φυσικὴ καὶ ἠθικὴ ὑπαρξη τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ πολιτισμοῦ του.

¹ Πρόκειται γιὰ Διεθνὲς Συνέδριο, τὸ ὁποῖο ὀργάνωσε ἡ Ὁρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης, σὲ συνεργασία μὲ τὸ Πολυτεχνεῖο Κρήτης καὶ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἐταιρεία γιὰ τὴ Μελέτη τῆς Ἐπιστήμης καὶ τῆς Θεολογίας. Χορηγὸς ἦταν τὸ Κέντρο Θεολογίας καὶ Φυσικῶν Ἐπιστημῶν (CTNS). Τὸ θέμα: «Χριστιανικὴ Ἀνθρωπολογία καὶ Βιοτεχνολογικὴ Πρόοδος» ἦταν ἄκρως ἐπίκαιρο, λόγῳ καὶ τῆς συζήτησης τότε στὴ Βουλὴ σχετικοῦ Νομοσχεδίου, πού εἶχε προκαλέσει προβληματισμοὺς καὶ ἀντιπαραθέσεις.

Γενετικὰ μεταλλαγμένες τροφές θὰ μπορέσουν νὰ θρέψουν τοὺς φτωχοὺς καὶ πεινασμένους τοῦ κόσμου, εἶπε κάποιος ἀπὸ τοὺς ἐπιστήμονες τὴν πρώτη ἡμέρα τοῦ Συνεδρίου. Ἄλλοι ἀμφισβήτησαν τὴν ἄποψη αὐτή, ὑποστηρίζοντας ὅτι τὸ κίνητρο τοῦ κέρδους καὶ τῆς ἀποκλειστικότητας δὲν θὰ ἐπιτρέψουν τὴν εὐρεῖα διάθεση τῶν καρπῶν αὐτῆς τῆς τεχνολογίας. Ἐπιστήμονες καὶ Θεολόγοι, Ὁρθόδοξοι, Προτεστάντες καὶ Καθολικοί, συντάχθηκαν μὲ τὴ μία ἢ τὴν ἄλλη ἄποψη σ’ αὐτὴν τὴ συζήτηση.

Περισσότερα ἀπὸ ὀγδόντα ἄτομα παρακολούθησαν τὴν τελετὴ ἔναρξης τοῦ Συνεδρίου. Πρὸς τὸ Συνέδριο ἀπηύθυνε Μήνυμα ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης διὰ τοῦ Ἀρχιμανδρίτη Μακαρίου Γρινιεζάκη. Τὸ Συνέδριο εὐλόγησε ὁ Πρόεδρος τῆς ΟΑΚ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισιάμου καὶ Σελίνου Εἰρηναῖος.

Ἀναλυτικὰ Δημοσιεύματα γράφτηκαν στὶς Ἐφημερίδες: «Χανιώτικη Ἐλευθεροτυπία» 6-9-2002/4, «Πατρὶς» 6-9-2002, «Μεσόγειος» 8-9-2002/10, «Κήρυξ» 8-9-2002/9, «Χανιώτικη Ἐλευθεροτυπία» 25-9-2002/6, «Δημοκράτης τῶν Χανίων» 25-9-2002/8, «Χανιώτικα Νέα» 26-9-2002, «Σελινιώτικα Νέα» 26-9-2002/15, «Χανιώτικα Νέα» 27-9-2002, «Ἀντίλαλος τῆς Μεσαρᾶς» 27-9-2002, «Χριστὸς καὶ Κόσμος» Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος 2002/τεῦχος 130/σελ. 78, «Μαρτυρία» Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος 2002/τεῦχος 215, «Λόγος Πίστewς καὶ Μαρτυρίας» Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος 2002/τεῦχος 5, «Ἐλευθερία» 26-10-2002/18, «Bio News» October 2002/3/Ν^ο 32, «Ἐλευθερία» 2-11-2002, «Ἀνάπλασις» Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2002.

Γι' αυτό και κατά τη γνώμη πολλῶν Θεολόγων καὶ Ἐπιστημόνων, χρειάζεται νὰ γίνει στήν ἐποχή μας ἕνας Διάλογος μεταξύ Ἐπιστήμης καὶ Θρησκείας γιὰ νὰ συζητηθοῦν μερικά προβλήματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος.

Ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς Ἐκκλησίας, ἐμεῖς -νομίζουμε- ὅτι οἱ Χριστιανοὶ ἔχουμε νὰ ἐπαναλάβουμε στήν ἐποχή μας τὸ ἔργο τῶν Χριστιανῶν λογίων τοῦ 4^{ου} καὶ 5^{ου} αἰῶνος μ.Χ., τὴ σύζευξη Χριστιανικῆς Πίστης καὶ κοσμικῆς (Ἑλληνικῆς) Παιδείας, μὲ τὴν ὁποία σύζευξη ἔγινε τότε στὰ ἐρείπια τῆς παρακμῆς τοῦ ἀρχαίου κόσμου ἕνας πολιτισμὸς τῆς Χριστιανικῆς Ἀνατολῆς μὲ κέντρο τὸ Βυζάντιο καὶ ὁ Δυτικὸς Χριστιανικὸς Πολιτισμὸς μὲ κέντρο τὴ Ῥώμη – Δυτικὴ Εὐρώπη.

Γιὰ τοὺς λόγους αὐτοὺς βρίσκουμε πολὺ ἐπίκαιρο τὸ θέμα τοῦ Συνεδρίου σας: «Χριστιανικὴ Ἀνθρωπολογία καὶ Βιοτεχνολογικὴ Πρόοδος».

Προσωπικὰ τὸ θεωρῶ ιδιαίτερη εὐλογία τοῦ Θεοῦ ποὺ τὸ Συνέδριο αὐτὸ γίνεται στήν Ὁρθόδοξο Ἀκαδημία Κρήτης, ποὺ ἡ μικρὴ καὶ ταπεινὴ Μητρόπολη Κισάμου καὶ Σελίνου δημιούργησε (πρὸ σαράντα περίπου ἐτῶν) ἀκριβῶς γιὰ σκοποὺς ποὺ ἔχει τὸ Συνέδριό σας.

Ὡς Ἐπίσκοπος τῆς Ἐπισκοπῆς αὐτῆς καὶ Πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας, σᾶς καλωσορίζω καὶ εὐχόμαι κάθε ἐπιτυχία στὶς ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου σας, ποὺ καλλιεργεῖ τὸν ἐπίκαιρο καὶ χρήσιμο Διάλογο Γνώσης καὶ Πίστης, Ἐπιστήμης καὶ Θρησκείας [...].